

Lieve familie, vrienden en betrokkenen,

onze hartelijke dank voor al jullie belangstelling! Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen stond ons huis te koop. In oktober hebben wij mee gedaan aan de Open Huizendag en één van de kijkers heeft ons huis gekocht. De nieuwe bewoners wonen nu Anti-kraak maar ze moeten er uit en moeten snel verhuizen. Liefst nog in 2015. Oeps dat was even slikken. We hebben het weten te verplaatsen naar begin 2016. De overdracht is op 4 januari en we gaan op 29 december de grote bulk verhuizen. Dit besluit moesten we nemen terwijl we nog helemaal geen zicht op een huis hadden. Veel mensen grapte al in de trant van "ach je weet waar je als dakloze hulp moet zoeken". Ondertussen hebben we al veel huizen bekeken. Richard heeft bij 21 huizen binnen een rondleiding gehad. Maar we hebben nog niet HET huis gevonden wat wij geschikt vinden voor ons doel. Half november was er een week waarin we op twee dagen achter elkaar twee huizen hebben bekeken, twee koop-, twee huur-huizen, dat was wel wat veel... Maar één van die huizen is wel het tijdelijke huurhuis geworden waar we nu naar toe gaan. Ondertussen zijn we ons vooral aan het voorbereiden op de verhuizing. We wonen hier bijna 25 jaar, in die tijd is het

gezin uitgebreid en hebben we heel wat rommel verzameld, wel een hele andere verhuizing dan de vorige keer.

Een tekst die ons enorm aanmoedigd is: Jesaja 54:2 Zet je tent ruim op, span de tentdoeken wijd uit, wees er niet zuinig mee. (Groot Nieuws Bijbel). We gaan ons huis groter maken, zodat er ruimte komt voor mensen om tijdelijk te wonen, die anders door omstandigheden wellicht dakloos zouden worden. Hiervoor zijn we op zoek naar b.v. twee huizen naast elkaar

maar voor God is niets onmogelijk.

Het gewone werk met de daklozen gaat gewoon verder, het is bijzonder om te zien hoe er steeds meer vrijwilligers betrokken zijn bij dit werk. Richard heeft daardoor meer tijd om met huizen en verhuizen bezig te zijn. In het begin was hij elke woensdag en zondagavond nodig, dat wordt nu minder, al komen er steeds meer daklozen eten op de zondagavonden en worden er ook steeds meer mensen geholpen hun leven weer op de rit te krijgen.



zodat we wel onze eigen huishouding en privacy kunnen behouden. We willen voor 7 tot 8 mensen een kamer maken en ook nog een gezamenlijke ruimte voor hen. Daarvoor denken we ongeveer 150 vierkantemeter nodig te hebben. Plus dan nog 100 voor onszelf. Reken maar uit, dan zoeken we een flink huis wat ook nog eens niet te duur mag zijn. Een speld in een hooiberg

Willem

Het is lastig om persoonlijke verhalen te vertellen over mensen die we geholpen hebben. Maar omdat Willem overleden is en zelf de publiciteit ook niet schuwde neem ik de vrijheid om wel zijn verhaal te vertellen. Willem was een markant figuur; creatief, intelligent en eigenwijs. Veel mensen in Apeldoorn kenden hem als de

Het draait maar om één ding: Jezus liefhebben en anderen helpen dat ook te doen.

man die met zijn mond-harmonica bij de Albert Hein in het centrum zat of bij het Caterplein (uitgaansplein). Nooit verlegen om een praatje, gul strooiend met (eigen)wijsheden. En als je iets deed wat hem niet zinde dan kon hij flink tegen je te keer gaan. Iets wat hem nooit zinde waren de regeltjes. Nou hebben we niet veel regeltjes maar wel een paar. En die waren genoeg om een aantal flinke aanvaringen met hem te hebben. Willem sliep meestal buiten. Ik heb hem wel eens buiten gevonden, verstopt onder wat dekens met daarbovenop nog weer een pak sneeuw. Op een dag werd ik door één van de jongens bij Willem geroepen. Hij had bij een vriend gedoucht en was toen gevallen. Hij dacht dat hij zijn heup gebroken had. Willem en ik in de auto naar de eerste hulp van het ziekenhuis. Daar hebben we van 10 tot 17 uur rond gehangen (zie foto) uiteindelijk bleek de heup gescheurd. Opereren was niet nodig. Maar hij moest wel in het ziekenhuis blijven voor pijnbestrijding en revalidatie. In het ziekenhuis was hij alcohol vrij. En al snel kwam hij tot de conclusie dat hij niet meer naar de straat terug wilde. We hebben een

opvangplek voor hem geregeld bij het Passion en gezorgd dat het ziekenhuis hem vast hield tot hij daar terecht kon. Ik wist dat Willem een fanatiek lezer was, met name van historische romans. Daarvan heb ik een paar uit mijn boekenkast gehaald en aan

aan overleden. Een citaat uit de stentor van 9 oktober: "Willem leefde in de heilige overtuiging dat 'de ziel onsterfelijk is en de dood een promotie'. "Als ik sterf word ik opgewacht door lichtwezens, die me doorsturen naar een achthonderd jaar durende universiteit, waar ik



Willem bij de eerste hulp

Willem gegeven, dit waren christelijke romans. Eén van die romans heeft hem echt aan het denken gezet waardoor hij weer (geheel op zijn eigen wijze) serieus met God bezig is gegaan. Bij het Passion heeft hij een tijd gezeten en leuk meegedraaid. Na het Passion kon hij daar in de buurt een huisje huren waar hij met begeleiding van het Passion is gaan wonen. Helaas bleek na een tijd dat hij longkanker had. Daar is hij een paar maanden terug

leer hoe je een echte bijdrage kunt leveren aan de het welzijn van de mensen. Daarna kom ik terug op aarde."

Schenkeningen

In het kadertje hieronder kunt u zien hoe u ons en het werk financieel kan steunen. Hartelijk dank voor elke vorm van steun die u geeft. En fijne feestdagen toegewenst.

HARTELIJKE GROETEN EN
GODS ZEGEN,
RICHARD & IVONNE

GIFTEN

Giften kunnen overgemaakt worden op
NL35INGB0001152914
t.n.v: St. Samen op de Bres, Harderwijk
o.v.v: Dakloos Apeldoorn
Giften zijn voor u belasting aftrekbaar.

Of giften kunnen overgemaakt worden op
NL61INGB0004229092
t.n.v. Richard & Ivonne Bijl o.v.v.: Schenking.
Dan is het voor u **niet** belastingaftrekbaar maar
tot 2111 euro/jr hebben wij belastingvoordeel.